

Allt större intresse för skidserien i Nordmaling

Nordmaling (VK) Det blir bara flera som är med och tävlar i kommunserien på skidor i Nordmaling. Trots söndagens grävader och pinande blåst ställde 38 upp i Nordmaling — tävlingen var för dagen förlagd till Levar lanthushållsskola. Ola Lundgren vann seniorklassen före Ivar Sjögren och distanserade Sven-Olof Lindgren, segraren vid föregående tävling med nära tre minuter. Bland yngre juniorer åker Dan Andersson, Rundvik, mycket bra och blev totalt trea.

Spärläggarna Severt Denny och Hjalmar Sandström hade lagt ner ett stort arbete för att få till stånd en trevlig och omväxlande 5 km slänga — och lyckats. Nu hade de givetvis svårt att hålla uppe spåret över ångarna mot Levar i yrvädet. Ett uppbåd av frivilliga såg dock till att spåret var någorlunda även om det givetvis var dåligt med stavfästet.

Bland yngre oldboys vann Tage Nilsson, Rundvik, före Rune Gustafsson, Valdemar Norberg, Norrfors, har i den äldre klassen, så att säga på gamla dar fått en svår konkurrent i Tore Johansson, Norrfors, som slog 56-åriga Valdemar med 38 sek. Damklassen vanns som vanligt utan diskussion av Evy Lindblom, Olofsfors, som därtill kunde glädja sig åt att sonen Folke vann klassen för pojkar B med över en och en halv minut.

Slutligen måste ges en eloge till skidledarna Henry Oldberg och Otto Areblad, Rundvik, vilka offerar söndag efter söndag för att som tidtagare och arrangörer hålla igång skidserien.

Seniorer 10 km: 1) O Lundgren, Rundvik 37.20, 2) I Sjögren Lögdeå 38.35, 3) S O Lindgren Gräsmyr 40.12,



Ola Lundgren, Rundvik, segrade med god marginal i seniorklassen.

4) R Backlund, Trerörningsjö 40.53, 5) Ö Söderström Högåker 41.24, 6) B Hansson, Nordmaling 41.31, 7) L Engblom Husum 43.27, 8) B Lundgren Rundvik 43.40, 9) L Arctadius Umeå 44.00, 10) T Tellberg, Anundsjö 44.19.
Äldre juniorer 10 km: 1) T Nyberg Gräsmyr 47.20.

Yngre juniorer 10 km: 1) D Andersson Rundvik 39.41, 2) L E Berggren Rundvik 41.04, 3) G Berg, Klöse 46.05.

Yngre oldboys 5 km: 1) T Nilsson Rundvik 21.45, 2) R Gustafsson Olofsfors 22.10, 3) W Johansson Norrfors 23.45, 4) T Lindgren Klöse 24.13, 5) I Eriksson Rundvik 25.12, 6) J Wallnud Nordmaling 26.18.

Äldre oldboys 5 km: 1) T Johansson Norrfors 22.22, 2) Waldemar Norberg Norrfors 23.00, 3) H Sandström Nordmaling 24.42.

Pojkar äldre 5 km: 1) U Björklund Sunnansjö 21.40.

Damer 5 km: 1) E Lindblom, Olofsfors 25.51, 2) G Johansson, Norrfors 28.00, 3) B Forsberg, Norrfors 31.22.

Pojkar A 2.5 km: 1) M Lydig, Nordmaling 11.41.

Pojkar B 2.5 km: 1) F Lindblom Olofsfors 14.00, 2) B Sandström Nordmaling 15.37, 3) L Persson, Nordmaling 16.55, 4) O Öberg, Nordmaling 17.21.



Tage Nilsson, Rundvik, säker segrare bland yngre oldboys.

Birger Jonsson, Norrfors, på Umeå lasarett avled på fredagen byggnadsarbetaren Klas Birger Jonsson, Norrfors. Han var 61 år och sörjes närmast av maka Aline, tre barn, svär-döttrar, svärsön, barnbarn samt syskon.

Han var född i Västansjö, Norrfors. Som pojke började han i skogen som kolveds- och timmerhugare. I samband med sitt giftermål bosatte han sig i Norrfors, där han senare uppförde ett egnahem.

I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen den vid dödsolyckan i Brattfors omkomna skolflickan Gunvor Elisabeth Holst, dotter till snickaren Gunnar Holst och hans maka Dagmar, född Jonsson. Officiant var prosten Johan Hedquist.

60 år fyller den 3 februari åkeriägaren Algur Ögren, Järnasklubb, Nordmaling.

Han är född i Bredvik men har växt upp i Järnasklubb. Hans far var fiskare och Algur fick tidigt börja hjälpa till med arbetet ute på havet. Han har aldrig helt övergett fiskerieringen. Som åkare är han något av en pionjär för nordmalingsbygden. Redan som 20-åring skaffade han sig bil för regelbundna turer mellan Klubben och Nordmaling. Så småningom köpte han även buss, ett fortskaffningsmedel som blev ännu mera aktuellt genom centraliseringen av skolväsendet mjölktransporterna till mejeriet etc. Han var en av pionjärerna för ordnandet av en central busstation i Nordmaling och har sedan varit verksam i styrelsen, liksom i styrelsen för Nordmalings åkeriägare.



Valdemar i Norrfors en skidsportens vän

Nordmaling (VK) — Med det stora intresse jag hade för skidsporten skulle jag nog ha hävdat mig bra i unga år bara jag förstått att träna rationellt, säger 56-åriga byggnadsnickaren Valdemar Nordberg, Norrfors, en av de säkraste deltagarna i Nordmalings kommunserie på skidor. Han har under tidigare år varit en säker segrare bland äldre oldboys och är i topp ännu även om han en och annan gång blir slagen — men av konkurrenter som är mer än tio år yngre.

När jag var i mina bästa år tränade jag allt för hårt. Körde mig totalt slut och lyckades inte vinna snabbhet. Det var först när jag blev 30 och däröver som jag började få insikt om hur jag skulle träna. När jag var 33 upplevde jag min bästa säsong och vann ett flertal tävlingar.

Då var det så populärt med stafetter. Vi åkte i Nordmaling, Rundvik och i Norrfors och det var stort intresse för skidsporten. Jag minns från ett flertal tävlingar att jag hade snabbaste tiden.

Under åren samlade Valdemar Norberg ihop en anseelig pris-samling från tävlingar på skidor, skytte och orientering. Men alltsammans förstördes när hemmet i Norrfors brann ned till grunden 1957. Så det är inte att undra på att Valdemar ligger i för att skaffa en ny.

Mest grämer jag mig över att min klippbok brann upp. I den hade jag samlat referat från alla de ävlingar jag varit med i.

Nu är han på väg att samla till en ny. Och det bör redan nu ha blivit en anseelig hög av klipp. Vintertid är det skidor för hela slanten för den gode Valdemar. Förutom på skidor tävlar han i orientering. Blev i ex 2:a i sin klass i fjolårets Vildmanna 1:a i gränsträffen i Husum och



noterade goda resultat i en rad andra skogsloffartävlingar.

Kommunserien på skidor är en god träning, menar Valdemar, som tycker det är roligt att allt flera kommer med och tävlar. Att det händer en och annan gång att han blir slagen av de äldre pojkarna är bara trevligt, anser han, det sporrar till nya tag. Örnloppet — Trehörningsjö — Örnsköldsvik med flera långlopp stundar för den vitala skidans vän. Anders.

Jenny Rönnerberg, Rundviksverken. I sitt hem i Rundviksverken avled på tisdagen fru Jenny Rönnerberg, maka till framlidne sågverksarbetaren August Rönnerberg. Hon var 86 år och sörjes närmast av barnen, fru Greta Stigeland, Rundvik, riksdagsman Gunnar Rönnerberg, Rundvik, vaktmästare Gösta Rönnerberg, Rundvik,

ENS-KURIREN nr 27 torsdagen

5/2 1966
fru Märtha Boberg, Rundvik, assistent Bengt Rönnerberg, Rundvik, kontorsföreståndare Bertil Rönnerberg, Sollefteå och fru Britta Eklund, Skellefteå, tvillingsyster samt barnbarn, svärdöttrar och svärsöner.

Hon var född i Rundviksverken. 1904 gifte hon sig med sågverksarbetare August Rönnerberg. Maken dog 1929. Då var de flesta barnen minderåriga men hon arbetade envist vidare. Fru Rönnerberg var gammal sk Lutherläsare och postillan var hennes käraste läsning.

5/2 1966
93 år fyller den 6 februari fru Helena Csarlotta Lundgren, född Tobiasdotter, Sunnansjö, Nordmaling. Hon är född i Bjärten. Efter giftermål med Axel Lundgren, Brattsbacka, kom makarna att bosätta sig i Långviken, Trehörningsjö, där de förvärvat ett mindre jordbruk. Maken dog vid 39 års ålder och fru Lundgren ställdes ensam med en stor skara minderåriga barn. Hon behöll dock jordbruket och arbetade vidare för att skaffa försörjning för sig och barnen. Genom idogt arbete lyckades hon. Nu bor hon hos en dotter i Sunnansjö.

Roland Söderström siktar på revansch

8/2 1966
Nordmaling (VK) Det har inte vefat sig på riktigt för Rundviks lovande skidlöpare Roland Söderström i vinter. Man har efterlyst orsakerna och Rolands "allt i allo", Rundviks skidbas Henry Oldberg, vet besked. Bakom Rolands försämrade resultat ligger oturliga sjukdomar och ingenting annat.

Det började med en infektion i ett ben i oktober-november. Rundviks-grabben fick gå under penicillinbehandling och förlorade tre veckor på sin förberedande konditionsträning. Väl frisk från den malören tillstötte röda hund och sedan fick han ont i höger arm och måste på nytt besöka lasarettet för vård. Det blev stillhet i 14 dagar och när tidpunkten kom för Vålådals-lägret var han en skugga av sitt verkliga jag. Han kunde aldrig gå för fullt och det tog emot.

Väl igång igen på allvar åkte Roland på en kraftig förkylning just vid tidpunkten för DM. En kontroll visade att han bana hade 77 procent blod och trots tabletter var det svårt att tillräckligt snabbt rätta till förhållandet. Därnär vittnar också resultatet vid nu avslutade SM-tävlingarna.

— Jag vet precis hur det ligger till med Roland och han är lika ledsen som jag, understryker Henry Oldberg.

— Men det är ingen fara på taket.

Roland kommer igen, lika säkert som att två och två är fyra. Ån är inte vintern slut. Säsongen blir kanske lång i år och då finns det chans till revansch för den lovande rundvikaren.

— Går det inte i vinter så går det flera tåg till ett annat år. Roland är ung, bara i början av sin karriär, så det är liksom för tidigt att börja hänga läpp, understryker Henry, som vill att folk skall få veta hur det står till med ett av Västerbottens bästa skidlöften för närvarande.

H. B.

75 år fyller den 7 februari hemsägaren Fridolf Johansson, Lögdeå. 5/1 1966

Han är född i den centrala delen av Lögdeå by, men efter övertagande av del av fädernehemmanet flyttade Johansson ut till Lögdeååkern, där han byggde sig ett hem och uppförde nya ekonomihus. Genom nyodling och tillköp har han med åren fått ett stort jordbruk. Trots sin ålder fortsätter Fridolf Johansson att driva sitt jordbruk, även om kreatursbesättningen har minskat med åren. Tre kor jämte smådjur han han nu kvar.

Tidigare har Fridolf Johansson vid sidan om gårdens skötsel arbetat som förman vid flottläggning vid Brännögrundet sommardag, höst och vinter mest som byggnadssnickare.

Jonas Söderkvist, Bergsjö. I sitt hem i Bergsjö avled på tisdagen förra vaktmästaren vid församlingsgården i Nordmaling Jonas Söderkvist, Bergsjö, Norrfors. Han var 73 år och sörjes närmast av två systrar.

Han var född i Norrflärke, Anundsjö socken. 1916 flyttade han till Bergsjö i Nordmalings socken där han tillsammans med en broder förvärvade ett jordbruk. Under mitten av 1940-talet blev han vaktmästare vid församlingsgården i Nordmaling, en tjänst som han innehade under ett tiotal år. Efter tjänsten i Nordmaling återvände han till hemmet och syskonen i Bergsjö. 4/2 1966

Tack

Till läkare och personal vid Nordmalings sjukstuga för vänligt bemötande och god vård av vår kära moder och farmor

Hilda Mattsson

under hennes sjukdomstid, för alla blommor och besök samt de många bevisen på deltagande vid hennes bortgång, för personlig närvaro och den vackra blomstergården vid hennes bår samt för minnesgåvan till missionen framför vi härmed vårt varma tack.

Nordmaling den 3 februari 1966.

Börje

Jan och Margaretha
Christina, Peter

4/2 1966

Vår käre broder

Jonas Söderkvist

avled helt hastigt tisdagen den 1 februari i en ålder av 73 år. Sörjes av oss två systrar, många vänner och bekanta.

Bergsjö den 3 febr. 1966.

Ingeborg
Anna

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell den 13 februari efter gudstjänsten. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnes minne inbjudes till församlingsgården efter jordfästningsakten. Meddelas endast på detta sätt.

I stället för blommor tänk på missionen.

75 år fyller den 7 februari fru Naema Nordberg, född Eriksson, Nordmaling. 5/2 1966

Hon är född i Hörnsjö. I ungdomens dar var fru Nordberg under en följd av år anställd vid Sandbergs konditori i Umeå. Efter återkomsten till nordmalingsbygden gifte hon sig med dåvarande affärschefen Karl Rufus Nordberg, Nyåker. När han gick i pension i början på 50-talet flyttade makarna Nordberg till Nordmaling. Hälsan stod dock inte makarna bi. Under långa tider var båda sjukliga och maken avled 1962. Själv har fru Nordberg de senaste fem åren, i huvudsak vistats på Nordmalings sjukstuga och kronikerhem. Nu är hon svårt invaliderad. Trots sitt svåra handikapp håller fru Nordberg humöret uppe och roar sig numera med att tillverka olika terapiarbeten.



8/1 1966

Min älskade maka,
min kära mamma

Elise Anklef

f. Lundström
* 18/10 1928
† 5/2 1966

har lämnat oss, mor, syskon och övrig släkt i djupaste sorg och saknad.

Rundviksverken den 7 febr. 1966

SUNE
Kenneth

Troget har Du alltid strävat
Tills Du inte kunde mer
Ro vi unna nu Ditt hjärta
Frid som inte jorden ger.
Begravningen sker i stället.

ÄNTLIGEN
RUNDVIK
kan vi dansa igen
4/1 1966
GOLDFINGERS
Nästa lördag
den 12 febr.

Nordmalingspubliken 9/2, 1966 svek konstutställning

"DE TRE STORA" d v s konstnärerna Albert Johansson, Rune Jansson och Torsten Renqvist, drog ej någon större publik i Nordmaling på söndagen då Nordmalings konstförening hade premiärvisning på vandringsutställningen från Riksförbundet för bildande konst. Man hade nog väntat att f d nordmalingsbon Albert Johansson skulle locka en hel del.

Kanske gör han det längre fram i veckan. Nog bör det finnas intresse i en bygd där han verkat under åttioåriga år och där han strängt taget började sin konstnärskarriär. Han visar med om att bilda Nordmalings konstförening för ca tio år sedan.

ATT ALBERT JOHANSSON har utvecklat en hel del sedan han lämnade oss är det ingen tvekan om. Hans konst i dag och för tio år sedan påminner inte värst mycket om varandra. Utom i ett par avseenden: has är fortfarande lika nonfigurativ, lika egenantat självständig som för ett decennium sedan. Men vilken distans han än håller till verkligheten i sin konst, har hans skicklighet blivit berömd. Det finns tydligen gott

om folk i dag som är "frälsta" för konst i dessa former.

Det finns av allt att döma ett behov av "konstig" konst, en konst som skapar debatt. Men tur är nog ändå att alla människor inte har samma tycke och smak.

RUNE JANSSON har samma extrema böjelser som Albert Johansson. Hans informella bilder, som påminner om diffusa landskap sedda genom skira gardinluffer är intressanta, men nog tycker man att priserna ligger i överkant.

Torsten Renqvist skiljer sig betydligt från de här två. Hans välnyanserade och kontrastrika grafiska blad av svenska landskap är konst som går hem på de flesta håll. Priserna ligger också på ett plan som öppnar dörrarna på vid gavel i de flesta hem.

Konstföreningen i Nordmaling väntar på att Nordmalingsborna skall komma och titta på en intressant utställning av bla arbeten som utförts av en av föreningens skapare.

KONSTFÖRENINGEN i Nordmaling höll sitt tionde årsmöte i samband med utställningen. Det inleddes

med parentation över föreningens sekreterare sedan starten, skeppsklarerare Ingvar Josephson. Parentation utfördes av ordföranden, distriktsveteriär i när Rolf Dalén, som betonade den förlust som drabbat föreningen i och med Josephsons bortgång. Han var eldsjäl i konstsammanhang i Nordmaling.

Medlemsantalet har reducerats något under senare år och var vid års skiftet 42. Ekonomin är rätt god. Till ondförande omvaldes distriktsveteriär Rolf Dalén med kamrer Per Axel Sundbom som ny sekreterare. I övrigt blev det omval av fru Göta Nygren (kassör), konditor Arnold Engman, verkmästare Elof Dahlberg, köpman Edvard Englund och distriktssköterskan Martha Wallén.

H. B.

Elsa Åström, Levar, Nordmaling. På Nordmalings sjukstuga avled på onsdagsmorgonen efter en tids sjukdom fru Elsa Åström, född Olsson, Levar, Nordmaling, maka till före



hemmansägaren Karl Åström. Hon var 65 år och sörjes närmast, förutom av sin äldriga make, av barnen Anders, redaktör i Nordmaling, Gunborg, maka till fastighetsägaren Artur Olsson, Nordmaling och Dagny Nilsson, Rundviksverken, svärdotter, barnbarn samt syskon.

Hon var född i Norrbystrand. I helt unga år blev hon föräldralös och fick söka sig ut i förvärvslivet. Efter att bland annat ha haft platser i Umeå kom hon som 20-åring till Bjurfors, Burträsk där hon gifte sig. Makarna drev där ett större hemman men flyttade 1923 till Levar där de inköpte en jordbruksfastighet. Fru Åström fortsatte med arbetet i hemmet även sedan hon genom sjukdom blivit invaliderad.

Förbryllande skol-inbrott 9/2, 1966 i Nordmaling

Vem bröt upp en av entrédörrarna till Nordmalings realskola på måndagskvällen och var inne i kollegierummet? Ja det frågar sig skolledningen och polisen. Pengar kan de objudna knappast ha varit ute efter och vad man i övrigt ville åt är svårt att förstå. Möjligen bandspelare eller dylikt.

Teorin att några elever brutit sig in för att kolla skrivningar håller inte, då inga skrivningar är aktuella just nu vid skolan.

Det var vid kvällen som en lärare kom till skolan även tillfällighet. Han hörde då några mystiska ljud från kollegierummet. När han kom dit var rummet tomt men ett fönster stod öppet. Spår fanns utanför fönstret, troligen av två personer.

Samma natt tog sig någon in i AB Umeå bilkompanis lokaler i Nordmaling. Där hade man kommit in genom en dörr från källaren. Huruvida någonting tagits i affären är inte bekant.

Polisen i Nordmaling är tacksam för alla tips som kan sättas i samband med stölderna.

10/2, 1966
+
Min kära maka,
vår uppoffrande mor,
mormor och farmor

Elsa Åström

* 24/12 1900
† 9/2 1966

har efter en längre tids sjukdom avlidit på Nordmalings sjukstuga. Sörjd av oss, syskon och övrig släkt.

Nordmaling den 9 febr. 1966

KARL ÅSTRÖM
Anders och Brita
Gunborg och Artur
Dagny
Barnbarnen

Klockorna ringa så sakta till ro,
Nu har du funnit ett lugnare bo.
Aftonens stjärna lyser så blid,
Sov kära maka och mor, vila i frid.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings kyrka lördagen den 19 februari kl 14.00.

Nordmalingsdom 9/2, 1966 på två månader för rattfylleri

Nordmaling (VK) Vid tinget i Nordmaling på tisdagen dömdes en person från Bjurholms-trakten, numera bosatt i Göteborg, till två månaders fängelse för rattfylleri. Han hade kört en trehjulig moped i berusat tillstånd. Det var tredje gången som mannen dömdes för rattfylleri. Tidigare har han även dömts för vanligt fylleri. Utöver fängelsestraffet har han att till statskassan betala 125 kronor för blodprovundersökningen.

För brott mot hastighetsbestämmelserna i trafik dömdes två personer. Den ene fick 25 och den andre 15 dagsböter. För vårdslöshet i trafik fick två personer som förra året krockat efter länsvägen Levar-Gräsmyr 20 respektive 15 dagsböter.



Trafiken kommer att ledas efter vägen med de kraftiga linjerna. Denna ligger utanför bebyggelsen på Fjärdängsområdet. Genomfartsvägen får fyra insläpp. Inga parallellgator behövs.

Nytt förslag till infartsled löser Rundviks planproblem

Nordmaling (VK). Rundviks samhälle har under många år brottats med stadsplanen och då främst den stora infartsleden. Efter att två upprättade förslag mer eller mindre avisats har nu i dagarna ytterligare ett förslag presenterats. Detta ser ut att tillfredsställa de flesta parterna.

Första förslaget lades fram medan Rundvik fortfarande var municipalsamhälle. Detta innebär att infartsleden skulle följa Industrigränd och skära rakt genom samhället.

Men detta ville inte kommunalmännen gå med på. De ville att leden skulle dras utanför bebyggelsen. Den skulle då gå över Nordmalings ängsgräs mark vilket företaget bestämt satte sig emot.

Snart var man dock på det klara med att man kunde kompromissa mellan de båda alternativen genom att dra leden lätt utanför bebyggelsen vid Fjärdänet och sedan i en mindre skärning genom bebyggelsen närmare industrin.

Arkitekt Torsten Holm, VAB, fick i uppdrag att upprätta ett dylikt förslag. Det är detta som nu i dagarna presenterats.

I sitt förslag har han i stort sett lyckats frilägga bebyggelsen och industrimarken från huvudleden men ändå fått en fin anknäring till samhället och slutmålet, industrin, liksom en anslutning till södra utfarten, den s.k. Utåkersvägen. Den nya infarten, kolliderar endast med smärre bebyggelse. Inga större rivningsproblem med andra ord.

BOLAGET NGJT

Disponent Arthur Brunnberg vid Nordmalingsbolaget, som varit i tillfälle att ta del av förslaget, förklarar för VK att han inte har något att invända mot det. Tvärtom, det är mycket bra, menar han.

Det är dock ytterst angeläget, påpekar han, att stadsplanen för Rundvik blir verklig så fort som möjligt. Det har med hela samhällets utveckling att göra, och inte bara samhället utan även industrin en industri som står i begrepp att göra en mycket stor och avgörande utbyggnad.

Kommer det nya förslaget att ta längre tid att förverkliga än det första vill disponent Brunnberg hellre genomföra detta.

SNABBEHANDLAS

Från kommunalt håll framhåller man att det nya förslaget, kommer att snabbbehandlas av de kommunala instanserna, dvs byggnadsnämnd, kommunalnämnd och fullmäktige och beräknas vara i sistnämnda instans i maj månad. Sedan kommer turen till länsstyrelsen för ett avgörande. Dessförinnan kommer självfallet även vägförvaltningen att höra.

Det nya förslaget kan möjligen bli något dyrare, ur vägförvaltningens synpunkt, medan det sannolikt kan bli något billigare sett från kommunalt håll.

Kommunalnämndens ordförande,

riksdagsman Gunnar Rönnerberg, anser det nya förslaget ha så många väsentliga fördelar att det bör kunna accepteras utan tidsödande meningsklyvningar.

H. B.

Nordmaling:

1.300 KR LÄGRE MÅNADSLÖN

En hopplös vinter. Var och varannan dag har vi tvingats stanna hemma eller åka ut först vid 10-11-tiden då kylan mildrats något, säger skogsarbetare Evert Norman, Hpngelsböle, Nordmaling. Han är fast ansälld vid Nordmalings Ångsågs AB och arbetar i vinter, tillsammans med tre andra huggare, på en större skogsavverkning vid Floxen, strax norr om Olofsfors bruk.

Nu får man vara glad om man kan arbeta ihop så att man inte svälter ihjäl. Bli den här månaden lika kall i fortsättningen tror jag knappast att jag kommer upp i en bruttolön på 1000 kr som jämförelse kan jag nämna att jag under januari högg för 1400 kronor — det

var ju kallt även då många dar mot 2300 kr under december.

— 30 STOPP

Som princip går jag inte ut och arbetar om det är under —30. Skall det gå att arbeta normalt utan allt för stora påfrestningar, bör det inte vara kallare än 25 grader.

— Ja det går faktiskt ganska bra att starta motorsågen. Men visst kan det vara besvärligt ibland. Sen vill kedjan frysa fast och man får ständigt se till att inte luftfiltret isar igen.

KÖLDTILLÄGG

Evert Norman är ordförande i sektion 5 av Svenska skogs- och flottningsarbetarförbundets storavdelning i Umeå.

— Ni har begärt att få extra kompensation för kylan. Hur går det, får ni något köldtillägg?

Centrala förhandlingar pågår men här har vi inte några större problem i den vägen. Här har vi insig. I Medelpad har huggarna fått te heller så mycket snö. Mellan 60— fem procent extra för "upplegan" 70 cm och den är lös.

Nordmalings fäder nöjda med kommunblocksbeslut

Nordmaling (VK). Vi gjorde rätt för två år sedan när vi godkände länsstyrelsens förslag i samband med kommunblocksbildningen, sa de jägmästare Ture Rylander, ordförande i Nordmalings kommunalfullmäktige, när fäderna på fredagen höll sitt första sammanträde för året.

Vi har i tidningspressen fått se hur hårda slitningarna varit på andra håll när det gäller att sammanlänka intressena inom de olika blocken, fortsatte han. Vi här i Nordmaling fick bilda eget kommunblock. Det var utan tvekan ett lyckligt beslut även om vi rent statistiskt inom några få år kommer att ligga på en befolkningsnivå som är lägre än vad som är normgivande för ett kommunblock. Dessbättre har det väl visat sig, att statistik inte håller i alla avseenden.

I fallet Nordmaling och dess framtida utveckling, har man kanske varit lite för pessimistisk på experthåll. Vi har under det senaste året fått klara bevis för att kommunen är stadd i en icke oväsentlig industriell expansion. Det är en utveckling som kommer att ställa stora krav på oss. Men det är problem som är enbart roliga att lösa och som vi säkert kommer att lösa i gott samförstånd i denna församling, där partipolitiska slitningar är ett ganska okänt begrepp.

NY LEDAMOT

Ordföranden hade även nöjet hälsa en ny ledamot välkommen till fullmäktige. Det är Gottfrid Gradin, Gräsmyr som intar platsen efter Karl Edler, Hörnsjö som avflyttat från kommunen. Gradin har tidigare tillhört kommunalnämnden under ett flertal år och är väl förtrogen med det kommunala arbetet.

Hemhjälpnämnden hade under 1965 högre utgifter än vad som förutsetts i statsförslaget. Nu fick man 12.890 kronor i tillägsanslag. Kommunen har beviljats statsbidrag med 87.000 kr avseende vatten- och avloppsanläggning för Mo by etapp 1. Fullmäktige beslöt att mottaga bidraget.

AB. G. Utterström, Umeå, köper tomten Levar 2:43 för uppförande av sk nyckelfärdigt hus. Priset för tomten, inklusive avstycknings- och gatukostnadsersättning, fastställdes till 4.000 kr. Enskilda vägen AC 759 B i Djupsjö får ett tioprocentigt kommunalt bidrag, eller 12.650 kr. Vägen är belägen på västra sidan

Djupsjön och har en längd av 3.130 meter. Totala kostnaden uppgår till 126.500 kr och statsbidraget till 88.500.

BIDRAG TILL VALSEDLAR

Motionen om kommunalt bidrag till tryck av valsedlar för kommunala val klubbades utan debatt. Anslaget avser endast sådant politiskt parti som är representerat i kommunalfullmäktige, dvs socialdemokraterna, folkpartiet, centerpartiet och högern. Varje parti får en ersättning för trycket av en upplaga valsedlar motsvarande högst fem gånger antalet röstberättigade medborgare inom kommunen samt en ersättning motsvarande högst 8 kr per tusen valsedlar.

Den föreslagna stadsplaneändringen i kvarteret Kniven i Rundvik, som innebär att hela kvarteret disponeras för bostadsändamål, godkändes.

Nya förslaget till en lösning av norna infartsvägen till Rundviks samhälle diskuterades efter en presentation av byggnadsnämndens ordförande, brandchef Karl Björklund. Fäderna verkade genomgående positiva och gav kommunalnämnden i uppdrag att arbeta vidare "på den inslagna vägen".

Fäderna beslöt även i princip ansöka om medel för inköp av en ny skolbuss på sträckan Baggård-Djupsjö-Högland. Det måste bli en större buss eftersom antalet barn ökar i takt med enhetsskolans genomförande.

LÖGDEA GAMLA SKOLA

Ledamoten Thorild Landström önskade få ett beslut som för till klarhet beträffande Lögdeå gamla skolas öde. Kommunalnämndens ordförande riksdagsman Gunnar Rönnerberg, delade dessa åsikter. Kan man inte komma till något positivt beträffande fastighetens framtida användning bör den rivas. Kommunalnämnden fick i uppdrag att snarast inkomma med besked.

Kostnaderna för tulifabygget, som ursprungligen beräknades till 700.000 kronor har ökat till 833.655 kr genom att de även ska omfatta pumpindustrin. Det beskedet lämna-

des av centrala byggnadskommitténs ordförande, nämndeman Sigfrid Nilsson.

Så var man framme vid den tidpunkt då ordföranden uppmanade alla ledamöter att hjälpa till med kommunkampen. Vi har svåra motståndare och vi behöver alla förenade krafter för att lyckas.

Uppmaningen till trots gick det ändå inte den sk "vägen". Det blev en härfin förlust i kampen. Ytterligare två rätta lösningar på frågorna förelåg men de kom tyvärr inte fram till tävlingsledaren i tid.

H. B.

Viltgård i Ava

rådjursräddning

Tragedierna bland rådjuren fortsätter. På måndagsmorgonen hittade Ingemar Forsberg och Sune Nilsson, Mo, en fjolårsback illa medtagen på den foderplats man anlagt inom ett område där rådjur under flera år hållit till. Bocken var svårt nedkyld och kunde knappt stå på benen.

Forsberg och Nilsson tog med sig djuret hem och till en lada där man började med massage för att få upp kroppstemperaturen på rådet. Dessutom gav man djuret druvsockerlösning, och lyckades på så sätt häva en hotande förstoppning.

Som bekant anses det på jaktvårdshåll fastslaget att djuren inte fryser eller svälter ihjäl utan dör av förstoppning. Detta beroende på att kylan gör dem för stela för att motionera tillräckligt för att hålla sina kroppsfunctioner igång.

VILTGÅRD I AVA

— Meningen är att vi skall försöka få till stånd en station i Ava där vi kan ta hand om rådjur som omhändertagits, omtalar jaktvårdskonsulent Bengt Nygren. Hos hemmansägare Sixten Sjölund i Ava lär det finnas en lämplig lokal för inhyssning av rådjur.

Tyvärr är det så att vi ännu inte fått så många rapporter om levande djur. Det är mest döda som rapporterats och de djur som vänliga människor t ex tagit in i ladugårdsvärme har som regel dött efter några dagar. Men om vi nu får till stånd en viltstation hoppas vi att dit få en samling djur. Med massor av torr halm och med tillgång till lämpligt foder bör vi kunna rädda åtminstone en del av de rådjur som vi väntar kommer att tillvaratas.

Som regel känner ju ortsborna till var djuren brukar hålla till. De flesta flockarna utfodras väl även på ett eller annat sätt och håller man bara dessa foderplatser under kontroll kan man lyckas ta hand om djur i dålig kondition innan det är för sent.

SE EFTER HUNDARNA

Håll hundarna i band manar polisman Gunnar Forsberg, Nordmaling. I trakten av Leduåfors har

en gråhund under tre veckors tid, nära nog dagligen, drivit rådjur från den flock som finns i trakten mellan Leduåfors och Floxen. Visserligen klarar sig ett konditionsstarkt rådjur sig fn lekande lätt i från en hund, i den just nu lösa och inte allt för djupa snön, men det är ju allombekant att många rådjur är i dålig kondition i nu rådande kyla.

Dessutom är det nu när rådjur utfodras på olfka håll, så finns även att rådjursdrivande hundar söker upp rådjuren på legorna i närheten av foderplatserna och överraskar dem under vila.

Från den 1 mars är det totalförbud för lösa hundar men de bör redan nu vara slut på ofoget med lösspringande hundar, menar polisman Forsberg. Det vilda behöver nu, mer än någonsin, lugn och ro om den rådande svåra vintern skall klaras utan allt för stor decimering av viltstammarna.

Tält till Grekland. SIDA har till Svenska röda korsets förfogande ställt 30.000 kr för inköp av 100 tält till grekiska röda korset med anledning av de nyligen inträffade jordbävningarna i mellersta delarna av Grekland. Vid detta tillfälle ödelades 65 byar och 25.000 människor ställdes utan tak över huvudet.

I kampen mot bilharzia, en tropisk sjukdom som drabbar miljon-tals människor världen över har ett nytt medel bekantgjorts i London. Det är Shell-bolaget som har framställt ett kemiskt preparat som skall bekämpa de små sugmaskar som orsakar sjukdomen. Sjukdomen betraktas som ett av världens svåraste gissel när det gäller sjukdomar och beräknas öfveröra 250 miljoner människor i Sydmarika, Asien, Västindien och Afrika. (TT-Reuter.)

JORDFÄSTNING 15/2/1966

— I Rundviks kyrka jordfästes på lördagen fru Jenny Gustava Rönnberg, Rundviksverken, maka till framlidne sågverksarbetaren August Rönnberg. Officiant var kyrkoadjunkt Eskil Granström.

Kyrkokören sjöng två hymner av Bach bl a "när jag skall lämna världen". Vid familjegraven på nya kyrkogården i Nordmaling talade för de närmast anhöriga bl a riksdagsman Gunnar Rönnberg. Vidare förekom tal av hr Johannes Degerman och Fredrik Persson, Rundvik, fröken Helga Karlsson, Holmsund och kyrkoadjunkt Eskil Granström.

— I Nordmalings gravkapell jordfästes på lördagen fru Gertrud Elise Anklef, född Lundström, Rundviksverken, maka till fabriksarbetaren Sune Anklef. Officiant var prosten Johan Hedquist.

— I Nordmalings gravkapell jordfästes på söndagen förre vaktmästaren vid församlingsgården i Nordmaling Jonas Söderkvist, Bergsjö. Officiant var komminister Sigvard Spinnell, som i sitt griftetal erinrade om den bortgångnes insats som vaktmästare vid dåvarande gamla prästgården. Vid en minnesstund efter jordfästningen förekom tal av bl a komminister Sigvard Spinnell och predikant Valentin Brodin, Asele, bördig från Bergsjö.

— I Björna gravkapell jordfästes på söndag hemmansägaren Jonas Felix Johansson, Nyliden. Officiant var kyrkoherde Märten Lindblad. Vid baren talade sonen Folke Johansson samt herr Ferdinand Johansson, Nyliden.

Kylan:

17/2 1966
**Fastighet i Nordmaling
utan vatten två veckor**

Nordmaling (VK) Nu håller vinterns svåra kyla på att göra sig märkbar i Nordmalings vattenledningsnät. "Uppfinarna" hinner inte med alla frusna vattenledningar. På onsdagsmorgonen var ett tiotal fastigheter i samhällets centrala delar utan vatten och värre väntar man att det skall bli allteftersom tjälen tränger sig djupare ned. Mars månad brukar ju som bekant vara den värsta månaden vad det gäller frusna ledningar.

Utterströms fastighet är speciellt illa utsatt. Där har man varit utan vatten i närmare fjorton dagars tid. De upptätningsaggregat — tre till antalet — som står till förfogande orkar inte med att tina upp den grova matarledning som leder till fastigheten. Därför har man nu tvingats börja gräva upp ledningen på ett ställe för att få bättre kontakt.

FLOXEN HALLER

I de fastigheter där man haft fruset men fått vatten tvingas man nu att åtminstone låta en kran stå och rinna med ökad vattenförbrukning som följd. Dessbättre ser det ut som om vattenverket vid Floxen skall tåla den ökade belastningen. Dagns-förbrukningen av vatten från Floxen — till verket är som bekant även Rundvik, Lögdeå, Mo, Olofsfors och Levar kopplad — är nu ca 2-300 kubikmeter över normalförbrukning. — Vi är givetvis räddade för att vattnet skall börja tryta, säger kommunalingenjör Sture Hansson — just nu en bekymrad man — men som det ser ut kommer Floxen-verket att kunna klara krisen. Detta till stor del för att vi har vattentorn i Nordmaling och Rundvik. Hade vi inte haft dem skulle vi säkert inte kunnat klara förbrukningstopparna under dagtid.

**GAMLA LEDNINGAR
KRÄNGLAR**

Det är främst efter gamla ledningsnät som det fryser. Förre räknade man inte med att tjälen skulle gå så djupt som 1,5 meter och det gjorde den inte heller på den tiden då man inte var så noga med snöröjningen. Nu har man tyvärr inom samhället en del ledningar som ligger för grunt. De nya ledningsnäten ligger på mellan 2,20 och 2,5 meter och de bör klara sig.

Även i Rundvik har man krängel. Ett arbetslag med en el-tidningsapparat är där i arbete. Däremot fungerar de kommunala vattennäten i Mo och Lögdeå samt Nyåker bra. I Norrfors har en del serviceledningar i Mo och Lögdeå samt Nyåker bra. I Norrfors har en del serviceledningar frusit men man har lyckats tina upp dem.



Kommunalingenjör Sture Hansson, Nordmaling i samtal med "upptätnare" elmontör Ebbe Johansson och glasmästare Stig Forslund.

Även i Norrfors har vattenförbrukningen ökat som en följd av många dag och nattöppna kranar. Djupborrbrunnarna håler dock än så länge även om trycket kan sjunka under vissa tider på dagen.

SVART MED POLYETENRÖR

På senare år har det som bekant blivit modernt att använda polyetenrör i vattenledningsnäten. Dessa kan givetvis inte tinas upp på elektrisk väg. Där måste man ta till varmvatten.

Trots alla bekymmer tror ingenjör Hansson och vattenverksskötare Torsten Braxenholm att de skall kunna klara vattenförsörjningen under vintervintern. Börjar det sina i Floxen har man Nordmalings gamla vattentäkt i beredskap. Där har man delvis monterat ned pumparna men dessa kan sättas i stånd på några dagar.

Även om kylan nu har lättat väntar man att det även i fortsättningen kan bli besvärligt med frusna ledningar. Därför kommer troligtvis Nordmalings kommun att inköpa ett nytt tingsaggregat, med dubbelt så hög effekt som de man nu har.

TELEFONSTOPP

Kylan har även orsakat stora besvärligheter i vattenförsörjningen till Eriksdals- och Svenskby-områdena i Holmsund. De hårdast drabbade fastigheterna har varit utan vatten nu i en veckas tid. Till råga på eländet fick på tisdagen ett stort antal telefonabbonenter i dessa områden även sina telefonförbindelser brutna.

Ett brott på vattenledningarna någonsans i korsningen mellan Frejavägen och Lillsjövägen har medfört, att vatten satt telefonledningarna ur funktion. Trots att man arbetat febrilt hela onsdagen för att kunna lokalisera vattenläckaget har man ej lyckats. Arbetet skulle fortsätta även under natten mot torsdagen.

Även i Obbola var det besvärligt på en del håll under tisdagen och natten mot onsdagen att få fram vatten till fastigheterna vid Kyrkvägen. Ett stort antal serviceledningar till fastigheter i köpingen har även haft kännning av den stränga kylan och upptätningsaggregaten har haft full sysselsättning.

Krönika från Nordmaling

LYCKAN KOMMER, lyckan går... Ja, det är så sant som det är sagt. Där fick umearadions Gerhard Johansson fullständigt rätt. Visst lyckades Nordmalings kommunledning i trekampen redan på fredagen lösa den aktuella rebusen i regionalradion förra fredagskvällen. Därmed fick man också god tid med förberedelser för hästskoinsamlingen. Bl a kontaktades K4 i Umeå reda på fredagskvällen och även på annat håll i residensstaden lyckades det nordmalingsborna att gräva fram ett parti hästskor.

Men det blev inte så mycket att det kunde få någon direkt avgörande inverkan. Drygt 3000 skor blev skördade utanför kommungränserna. Resten, eller drygt 31,000 insamlades inom kommunens hank och stör. En fantastisk prestation. Vem vill föresten köpa hästskor? Kommunen förfogar över ett ansenligt lager av både använda och oanvända skor. Behållningen går som bekant till hjälpfonden för psykiskt utvecklingsstörda barn.

NORDMALING VANN hästskoinsamlingen. Inte tu tal om detta. Men såg oss den glädje som varar beständigt. Lyckan kommer, lyckan går. Och nog gick den alltid. Den gick all världens väg. Det blev en smula kaos inom högkvarteret. En del rätta svar kom aldrig fram o s v och så gick det som det gick. Synd på så rara arter eftersom Nordmaling ledde klart efter två omgångar. Men kommunledningen tröstar sig med, att någon måste ju förlora. Och kampen var synnerligen jämn.

Frågan är emellertid, om inte radioledningen i Umeå får börja tänka om när det gäller premisserna för de praktiska övningarna. Reglerna misstolkas. Som en följd härav kom protesten från Vilhelmina den här gången. Nordmaling hotades även av anmälan från annat kommunhåll. Man menade att man överträtt reglerna. Men vilka regler i så fall? Sådant här borde kunna undvikas, med lite mera klara direktiv.

DET BLEV MED andra ord ingen amerikaresa för tävlande nordmalingsbor. I stället reser folk i allt större utsträckning till Kanarieöarna. Det börjar bli lika vanligt som huvudstadsresorna förr i tiden. Det längtar tydligen till varmare trakter.

En person hemmahörande i en nordmalingsby var häromdagen fotograferad i tidskriften "Hänt i veckan", just som han lögade sig vid en badstrand på Bahamaöarna. Tidskriften visste berätta att personen ifråga hade köpt betydande tomtmark på de ljuvliga öarna utanför Floridas kuster. Det kanske är mera givande att köpa tomt på Bahama- och Kanarieöarna än i Västerbottens fjällvärld eller kustområden. I vart fall torde det vara betydligt enklare när det gäller byggnadsbestämmelser, strandlagsförbud etc.

FORTSÄTTER den här arktiska kylan hotas allt flera som bor i tätorterna, eller i områden med utbyggda vattennät, av vattenbrist. Ledningarna fryser sedan tjälän trängt ned bortåt tre meter på sina håll. Det kan komma att skapa stora problem, allra helst som tjälän brukar nå sin kulmen först fram i mars/april. Våra förfäder talade alltid om "1800-kallt". Vi får i stället lära våra barn och barnbarn ett annat sekel vid dylika jämförelser. Vi måste arvrända oss av "1900-kallt", därmed åsytande vintern 1965/1966.

H. B.

18/2 1966

70 år fyller den 19 februari hemmansägaren och montören Gerhard Jonsson, Gräsmyr.

Han är född i Gräsmyr. Han har vid sidan av jordbruket drivit en elektrisk firma. Firman har krävt allt större arbetsinsats från hans sida, men detta till trots har han aldrig förtrötts i skötseln av sitt fäderneav. Till medhjälpare i rörelsen har han sina två söner.

Det var redan 1913 som Gerhard Jonsson började sin rörelse inom den elektriska branschen. Det var många byar som på den tiden saknade elektrisk lyse. Gerhard Jonsson blev något av en pionjär när det gällde att "sprida upplysning" ute i socknen. Genom självstudier gick han upp som privatist och tog sin tekniska examen inom facket.

Han fick självständig behörighet och ljuspunkterna växte i takt med hans inneboende energi. Det blev energi i dubbel bemärkelse som kom till uttryck. 1926 gav han jordbruket en ordentlig knuff. Han köpte bandtraktor, var även här något av en pionjär, och gav sig i kast med obrutna marker inom hemmanets domäner.

Som elektrisk installatör är han verksam inom fyra socknar, nämligen Nordmaling, Vännäs, södra delen av Umeå lands och Bjurholm. Han har även dokumenterat sig som en duktig kommunalpolitiker. Han torde vara nestor bland Nordmalingskommuns fäder med hela 36 år bakom sig.

18/2 1966

80 år fyller den 20 februari före fabriksarbetaren Fridolf Hörnsten, Aspeå, Lögdeå.

Hörnsten är född i Aspeå. Som ung reste han över till Amerika, men han återvände hem efter fyra år. Första tiden arbetade han vid sorteringen i Lögdeå på somrarna, för att sedan helt flytta över till masonitefabriken i Rundvik, där han arbetade tills han pensionerades. I Aspeå har han en egen gård och efter pensioneringen arbetade han en följd av år som cykelreparatör.

19/2 1966

Min käre make och vår far

Karl Grenholm

* 9/8 1891 † 17/2 1966

har, i tron på sin Frälsare, efter ett långt och tåligt buret lidande gått till den eviga sabbatsvilan. Sörjd och saknad av oss samt släkt och vänner.

Brännland, Hörnsjö den 18 februari 1966.

EBBA
Barn och barnbarn

Dem som han har förut bestämt, dem kallar han ock, och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han ock, och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han ock.

Jordfästningen sker i stillhet.

19/2 1966

65 år fyller den 21 februari fru Mimmi Viktoria Aberg, född Sjöberg, Rundviksverken, maka till framlidne sågverksarbetaren Manfred Aberg.

19/2 1966

50 år fyller den 19 februari fabriksarbetaren Erik Brömster, Rundviksverken.

Han är född i Rundvik och började där som pojke arbeta i sågverkets brädgård. Brömster kom sen över till masonitefabriken där han nu i över 20 års tid varit kvarnskötare. Politiskt och fackligt intresserad har Brömster varit aktiv inom arbetarkommunen och är nu bl a ledamot i styrelsen för avd. 426 av Svenska träindustriarbetarförbundet. Han är vidare, sen ett tiotal år tillbaka, ledamot i företagsnämnden i Rundvik.

19/2 1966

Nordmaling-Vännäs delade på FBU-segrar

23/2 1966

Brödrapar från Örsbäck bäst i Stora snösvängen

21/2 1966



Bröderna Nordström klarade sig bäst i lördagsnattens Stora snösvängen. Ulf ((t v)) rattade sig till seger och hade god hjälp av andreföraren Gunnar.

I dag kan Nordströms såg i Örsbäck, Nordmaling, låta flaggan gå i topp. Orsak? Jo; sågpappan Torstens båda söner Ulf (vid spakarna) och Gunnar med näsan över kartan, rattade nämligen hem segern i "Stora Snösvängen", som natten mellan lördag och söndag avgjordes på 20 mil vintriga vägar norr och väster om Umeå.

Och det var ingen promenadseger precis, därtill var konkurrensen alltför hård. Det var bortåt 90 ekipag som gav sig ut från Motorcentralens gård i Umeå och det var mer än 70 som återvände. Bland dem favoriterna Ake Nilsson och Sture Eriksson, men de kom något för sent den här gången för att snuva den rattsäkre sågkamreraren Uffe Nordström på segern.



Framgångsrik duo i Nordmalings kommunmästerskap, Ivar Sjögren, Lögdeå (t. v.) och Rune Gustafsson, Olofsfors.

60 år fyller i dag den 21 februari fru Helga Jonsson, född Andersson, Aspeå, Lögdeå, maka till framlidne fabriksarbetaren Fridolf Jonsson. 21/2 1966



Hon är född i Rundvik. Hon arbetade som postbud där i ungdomen. Hon fick sedan anställning som väst- och byxsömmerska hos Häggströms skråreri i Lögdeå, där hon arbetade i tolv år tills hon 1936 gifte sig. Maken arbetade under sommarsäsongerna vid industrin i Rundvik. Hemmets och ladugårdens skötsel lades då helt i hennes händer. Maken dog för ett par år sedan.

Allt sedan unga år har fru Jonsson varit varmt religiös och genom åren aktiv inom Nordmalings baptistförsamling. Under en följd av år har hon varit söndagsskollärarinna.



Min käre broder

Nils Forsberg

* 20/12 1878

† 18/2 1966

har i tron på sin Frälsare insomnat på Nordmalings kronikerhem. Sörjd av mig, sväger och syskonbarn samt övriga släktingar och vänner.

Långed, Nordmaling 18 febr. 1966
Helmer Forsberg

Si, Jesus är ett tröstrikt namn
Och i all nöd vår säkra hamm.
Igenom Jesus få vi nöd
Och finna på det bästa stöd.

Sv. ps. 66



PRYO-eleven Carin Molin intervjuar yrkesvalsläraren K-G Wilhelmsson.

200 praktik-elever vid nordmalingskolor

Närmare 200 elever från Nordmalings grundskola har varit ute på sin andra och sista praktik-period. Drygt 50 yrken har representerats. Glädjande nog har sådana typiskt lantbruksbetonade yrken som skogsbruk och djurskötsel även valts. Erfarenheterna från den praktiska yrkesorienteringen tycks vara goda, både från elevernas och deras "lärars" sida.

För att få närmare upplysning, gjorde undertecknad PRYO-elev ett besök hos yrkesvalsläraren K G Wilhelmsson.

Han understryker att vård-, läro- och militäryrken samt polisen verkar vara de mest populära. Men i den senare omgången har även jordbruks-, skogs- och rantverksyrken lockat många elever. Handledarna är också mycket positivt inställda till verksamheten.

Endast de som valt reklam- och militäryrken har måst placeras utanför upptagningsområdet.

Tyvärr har den bistra vintern varit till förfång för dem som arbetat utomhus. Men samtidigt är det bra, för då får eleverna se arbetena ur alla sidor och hur det verkligen är. Hittills har inga klagomål inkommit från handledarna.

Några PRYO-elever och deras synpunkter

Gunnar Ohman (skogsfaktor): Jag trivdes mycket bra, men när det var under -30 grader fick jag stanna hemma. Jag fick följa med från det timret avverkades till det kom till uppsamlingsstället där timmerbilarna hämtade. Bra handledare.

Margot Karlsson (småskollärarinna): Jag trivdes bra i Baggård, där jag fick hjälpa till med undervisningen, rätta böcker, läsa sagor m.m. Det var bra tider, jag började 8.30 och slutade som regel 13.30. Jag vill gärna ha PRYO fler gånger i år.

Göran Olsson (I 20): Jag tycker det var roligt att prova på det militära. Trivdes bra trots att vi fick stiga

upp 6.00 varje morgon. Kl 21.30 skulle vi vara inne, varje kväll, och tyst skulle det vara 21.45, men det var det ju aldrig. På dagarna fick vi bva lite exercis, rengöra och putsa vapen, piccka sönder och "meka" med radioapparater och en dag fick vi skjuta på skjutbanan.

Christina Lundström (Nordmaling (djurskötare): Jag trivdes bra på laddgården i Olofsfors. Jag fick ge halt, o dyl. Ena dagen började jag kl 14.00 och slutade kl 19.00 andra dagen började jag kl 6.00 och slutade kl 10.00. På det viset fick jag nästan hela dagarna lediga. Jag tycker PRYO är en bra uppfinning.

60 år fyller den 25 februari hemmansägaren Ernst Persson, Långed, Nordmaling.

Han är född i Långed. Där övertog han 1931 föräldrarnas hemman. Jämsides med skötseln av detta var han vintertid i timmerdrivning och på sommartid i stuveriarbete på Norrbyskärr. 1961 drabbades Persson av polio och blev svårt invaliderad. Efter att ha tillfrisknat något försökte han lära sig att åter gå och ramlade då och bröt båda benen. Numera är han dock så pass återställd att han hjälpligt kan ta sig fram med kryckor och delta i gårdens skötsel. Bland annat kör han nu traktor.

RUNDEVIK

21/2 1966
TISDAG
DEN 22/2



MOONLIGHTERS
med Larry Moon

FETTISDAGSBAL
kl. 20.00-24.00

Före kl. 20.30
två på en biljett

OBS. I En toppdanskväll för gammal som ung.

60 år fyller den 22 februari driftskontrollanten vid laboratoriet i Rundvik, Manfred Johansson, Rundviksverken.

Han är född i Rundvik. Där började han som pojke att arbeta vid brädgården och senare på sågverket. När masonitfabriken kom i drift i slutet på 20-talet flyttades Johansson över dit, först som kvarnskötare och sen som driftskontrollant vid laboratoriet. Inom hemvärdnet har Manfred Johansson lagt ned ett omfattande arbete, bl a som områdesbefälhavare. Han har vidare varit aktiv fotbollsspelare för IFK Rundvik. Genom åren har Manfred Johansson varit fackligt och politiskt intresserad. Nu är han bl a ledamot i styrelsen för Nordmalings sjukstuga.

60 år fyller den 22 februari magasinarbetaren Atle Wård, Rundviksverken.

Han är född i Olofsfors. Vid bruket började han som smedpojke och hann även arbeta som smed några år innan han i samband med masonitfabrikens tillkomst flyttade till Rundvik där han sedan dess har arbetat vid industrin. Wård är känd som en lugn och sansad man och har gjort sig omtyckt av alla som lärt känna honom.

NS-KURIREN nr 47 lördagen 26 februari 1966

Sportlovsskoj i Nordmaling

Nordmaling (VK) Kommande vecka är det Nordmalings skolungdoms tur att ha sportlov. I år bjuder skolan på arrangemangen tisdag, onsdag och torsdag för dem som är hemma under lovet. Det blir skid- och slalomteknik, konståkning och ishockey.

Två bussar går på tisdag till Agnäs där Putte Jogedahl, Nordmaling och Bertil Nyberg, Nyåker, skall undervisa i slalomteknik. En buss går till Allidstugan där idrottskonsulent

Sture Gottnerasson skall instruera i skid- och slalomteknik.

På onsdag kommer nykorade svenska juniormästarinnan i konståkning Birgitta Uppenberg, Umeå, att visa och ge undervisning i konståkning på isbanorna i Rundvik och Nordmaling. Sedan blir det ishockey. I Nordmaling ledd av Putte Jogedahl och i Rundvik av Jan-Erik Nylander. På torsdag går bussarna åter till skidstugorna i Agnäs och Alliden.

Förutom dessa arrangemang reser ett 30-tal ungdomar upp till jämtlandssjällen. För resan har de fått disponera en av skolans bussar.



Nordmalings "pensionärsbas", förra sågverksägaren Bror Berggren, och sekreteraren i föreningen, förra lärarinnan fröken Henny Pettersson, får informationer av distriktsordföranden förra boktryckaren Waldemar Peterson, Umeå.

Pensionärsförening bildad i Nordmaling

Stor enighet rådde bland de pensionärer som på onsdagen möt upp i pensionärshemmets samlingshall för att bilda en pensionärsförening. Inte en enda tveksam röst hördes och redan från starten antecknade sig 27 som medlemmar. Förra sågverksägaren Bror Berggren blev ordförande i den nya föreningen, vars styrelse hoppas att man snabbt skall få god vind i seglen.

Komminister Sigvard Spinnell inledde sammankomsten. Därefter fångade förra boktryckaren Waldemar Pettersson, Umeå, ordförande i Västerbottens-distriktet av Pensionärernas riksförbund, de närvarandes intresse med att berätta om sitt liv, sina hobby- och studiemöjligheter som står medlemmarna i pensionärsföreningarna till buds informerade konsulent Ingvar Granstig.

STYRELSEN

Bror Berggren valdes som nämnts till ordförande, kassör blev Verner Jakobsson, sekreterare Henny Pettersson och övriga ledamöter Annie Söderström och Mauritz Holmlund. Ersättare i styrelsen blev Berta Öberg och Sigfrid Nilsson. I nästa vecka skall pensionärsföreningen ha sitt första möte och till dess skall man försöka värva ytterligare medlemmar.

Den nybildade föreningen är Nordmalings kommuns andra. I Rundvik är pensionärerna haft en förening under ett flertal år.

+

Min avhållna
trotjänarinna

**Hanna
Hammarström**

* 13/1 1880
† 24/2 1966

har, i tron på sin Frälsare, stilla
insömnat på Nordmalings sjuk-
stuga. Sörjd och saknad av oss
men i ljusst minne bevarad.

Långed, Nordmaling
den 25 febr. 1966

REINAR LANGSTRÖM
Syskonbarn

Är det sant, att Jesus är min
broder,
Är det sant, att arvet hör mig
till?
O, så bort med alla tårefloder,
bort med allt, som än mig
ängsla vill!

Jordfästningen äger rum i Nord-
malings gravkapell söndagen den
6 mars kl. 9.45.
I stället för blommor tänk på
missionen.

Ledningsläcka försvårar Nordmalings vattenbrist

Nordmaling hade även under lördag och söndag besvärligt med sin vattenförsörjning. Det visade sig att det finns flera läckor än den vid Utterströms, som man eliminerade på lördagen. Man tror nu att det finns en stor läcka på huvudledningen mellan Nordmaling och Levar. Levarborna får därför räkna med att få det besvärligt även i dag, måndag. Stora delar av byn har varit utan vatten sen i fredags.

Dessbättre ser det ut som om sökte efter ledningsnätet medan två vattentäkten vid Floxen skall tåla körde vatten till drabbade abonnen- ter. Värst utsatt är den utter- strömska fastigheten. Där har man varit utan vatten i tre veckor. Först frös det och man hade stora besvär med att tina upp ledningen. Agg- regaten orkade inte på den grova ledningen. Sen när man väl fått vatten visade det sig att ledningen frusit sönder.

På huvudledningarna från Floxen är det inget fel. Det har man kollat genom sektionering. Även nätet till Lögdeå-Rundvik är intakt. Kommunen hade under söndagen sex män ute i arbete. Fyra män

50 år fyller den
1 mars snickaren
Erik Grundström,
Rundviksverken.
Han är född i
Tendstrand, Ava.
Till Rundvik kom
han som rätt ung
och har där arbe-
te som snickare
vid industrin. Där
har han gjort sig
känd som en
skicklig yrkesman.
Erik Grundström
är kassör i fastig-
hetsägarförening-
en, han är leda-
mot i styrelsen för
Nordmalings trädgårdssällskap och